

Τι θα πει Χριστούγεννα...

Χριστούγεννα θα πει:

Να ζεις με ελπίδα, να δίνεις τα χέρια για συμφιλίωση, να δέχεσαι ξένους, να βοηθάς να γίνεται το καλό, να σκουπίζεις δάκρυα.

Κάθε φορά που κάποιος χαρίζει σε κάποιον αγάπη, όταν η ανάγκη του δύστυχου λιγοστεύει, όταν οι καρδιές είναι ευχαριστημένες και ευτυχισμένες, όταν κατεβαίνει ο Θεός από τον ουρανό και φέρνει φως...

Τότε είναι Χριστούγεννα...

(από την Αϊτή)

Αυτό έπραξαν και το σύνολο των μαθητών της **Β' τάξης του 3^{ου} Γυμνασίου Χορτιάτη** όπου συνέχισαν το πρόγραμμα αναδοχής παιδιού (και μάλιστα για δεύτερη χρονιά) ενός κοριτσιού από τη Ζιμπάμπουε μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης Actionaid.

Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, έκαναν το ίδιο και το σύνολο των μαθητών της Α' Γυμνασίου αναλαμβάνοντας τα έξοδα σπουδών ενός αγοριού από την Σενεγάλη.

Εδώ τα λόγια περιττεύουν...

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ

Όπως γνωρίζουμε εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική πεθαίνουν καθημερινά. Πείνα, αρρώστιες που συνεχώς εξελίσσονται και πολλαπλασιάζονται και μείωση του βιοτικού επιπέδου χαρακτηρίζουν τη ζωή στην Αφρική.

Εμείς, οι μαθητές της Β' τάξης του 3ου Γυμνασίου Χορτιάτη, συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά την προσπάθειά μας, ώστε να συνεισφέρουμε με το δικό μας τρόπο στη βελτίωση της ζωής των παιδιών. Των παιδιών αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στη μόρφωση, αφού από νεαρή ηλικία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην επιβίωση της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, τα κορίτσια μειονεκτούν στον τομέα της εκπαίδευσης, σε αντίθεση με τα αγόρια. Πολλές φορές είναι υποχρεωμένες να εργάζονται, προκειμένου να καλύψουν τα δίδακτρα για τη μόρφωση του αδελφού τους. Οι συνθήκες αυτές αποτελούν το βασικότερο λόγο που επιλέξαμε να γίνουμε ανάδοχοι ενός κοριτσιού, που ίσως να αντιμετωπίζει παρόμοιες καταστάσεις.

Είμαστε οι πνευματικοί γονείς αυτού του παιδιού. Με την πράξη της "υιοθεσίας", αναλαμβάνουμε ορισμένες ευθύνες στο πρόσωπό του. Καθώς δεν έχουμε άμεση επαφή μαζί του, ζητούμε στις προσευχές μας, όπως ο Κύριος Υμών Ιησούς Χριστός, που δε μεροληπτεί για κανένα και μεριμνά για κάθε άνθρωπο πάνω στη γη, έτσι να φροντίζει για τη σωματική και πνευματική υγεία αυτού του παιδιού. Έτσι θα έχει την ευκαιρία στη ζωή του να γνωρίσει και να αποκτήσει πίστη στο Χριστό, ώστε να μετέχει της Βασιλείας Του.

Ο Σύλλογος των Καθηγητών και ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Χορτιάτη τους ευχαριστούμε θερμά, με την ευχή να βρεθούν και άλλοι μιμητές των παιδιών στα έργα της αγάπης.

Actionaid: Αναδοχή δύο παιδιών ν από τους μαθητές του σχολείου μας!

Written by victoria

Tuesday, 13 December 2011 18:06 - Last Updated Friday, 06 January 2012 16:42

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!